

Låt barnen förstå skapelsen



PS!

Arbetar du med yngre barn i skolan eller församlingen och har undervisningstips inom skapelse-evolutionsområdet som du tycker fungerar bra - Mejla oss på Genesisredaktionen då och dela med dig av dina tips så att vi kan hjälpas åt att sprida dem bland Sveriges barn!

Barnpsykologisk forskning har visat att barn från 6-årsåldern har en intuitiv insikt om att det finns en Skapare, även om de medvetet uppfostrats till att bli ateister. Den intuitionen lämnar dem aldrig, vi bär

alla den med oss genom livet, och vi kan välja att bejaka och utveckla den eller att förneka den och betrakta den som en illusion, ett spratt som våra sinnen spelar oss.

Evolutionens förespråkare kämpar hårt för att "befria" våra barn från skapelseintuitionen och är beslutna om att börja allt tidigare att indoktrinera dem med "evolutionens faktum". Som kristna vill vi – eller borde vilja – fördjupa skapelseintuitionen. När Herren skapade människan och blåste in sin livsande i henne fick hon både ett samvete,

en skapelseintuition och en Gudslängtan för att hon ska förstå att Gud finns och söka honom. Det är därför ett stort förtroende och ansvar för oss som föräldrar att bevara och utveckla detta hos våra barn.

Följande är bara ett litet enkelt förslag på hur man tidigt kan förstärka barnens skapelseintuition genom att bekräfta den. Rekvisitan är ett mjukisdjur och ett levande djur – det kan vara en hund, katt, marsvin, gråsugga eller vad som finns till hands.

Sätt mjukdjuret på bordet eller jämte

dig i soffan. Diskutera med barnen om de tror att det är någon som har gjort det med avsikt eller inte. Troligen svarar alla ja. Fråga sedan hur de kan vara så säkra på det. Lyssna och återkoppla på deras svar.

Sätt sedan det levande djuret i soffan. Fråga barnen om de tror att djuret är skapat med avsikt. Lyssna på svaren. Fråga vilket av mjukdjuret eller det riktiga djuret som är "svårast att göra". Lyssna på svaren. Fråga om mjukdjuret kan äta eller kissa eller springa eller titta eller jaga. Låt barnen förstå att skapelsen som Gud gjorde är SÅ mycket mer fantastisk än allt som vi människor kan göra. Avsluta med att tacka Gud och Jesus för allt fantastiskt Han skapat för vår skull, och för att Han skapade just oss precis som vi är!